

## **Dimission Tønder Gymnasium 28. juni 2024 - Elevtale ved Sofie Kjær, 2hf**

Kære studenter, forældre, ansatte og gæster

Jeg vil starte med at sige, at jeg er utrolig taknemmelig for, at jeg har fået lov til at holde årets dimissionstale – det er mig en ære. Til jer der ikke ved hvem er jeg, så hedder jeg Sofie, og er hf-student.

Det er næsten ikke til at forstå, at vi nu, efter i dag, er færdige.

Færdige med at gå på Tønder Gymnasium

-Og der går nok også lidt tid, før vi rigtigt forstår det.

Jeg husker tydeligt min første dag her på TG. Vi trådte ind med nervøse skridt, fyldt med forventninger og en smule frygt.

I dag er en særlig dag, hvor vi fejrer afslutningen på vores tid her på Tønder Gymnasium.

Det er en dag fyldt med stolthed, glæde – men også en meget vemodig dag, når vi ser tilbage på de mange oplevelser og udfordringer, vi har stået overfor - sammen.

I dag er en stor dag – en milepæl i vores liv, som vi nu har opnået.

Det er også en lettelse over, at 2-3 år med hårdt arbejde, nu er overstået.

En lettelse over, at de mange eksamener og sene nætter med pensum læsning er klaret.

I dag sætter vi et punktum for kapitlet i vores liv her på TG, og byder nye kapitler i vores liv velkommen.

Vi sidder her en gruppe unge mennesker, der alle er forskellige, og det har været vores styrke.

Vores forskellighed har beriget vores fællesskab og givet os mulighed for at lære af hinanden.

Vi har set hinanden udvikle sig, vokse og finde vores egne veje.

På TG har vi mødt mennesker fra forskellige kulturer og baggrunde.

Vi har lært at være åbne og acceptere hinanden, uanset vores forskelle.

Uanset om vi kommer fra Danmark, Tyskland, Ukraine, Somalia, Syren, Colombia eller et andet sted, så er vi sammen om at være student her fra Tønder Gymnasium.

Vores skole har skabt et miljø, hvor mangfoldighed fejres, og hvor alle skal kunne føle sig velkommen. Det sætter jeg stor pris på!

Skolen har også givet os venskaber, som kan vare hele livet.

Jeg vil også gerne bruge denne tale til at hylde TG's fantastiske lærere, administratorer, ledelsen og ikke mindst pedeller og kantinedamer.

Deres engagement og hårde arbejde har gjort vores gymnasietid fantastisk.

De har guidet os, inspireret os og hjulpet os med at vokse – sammen. I lærere har været vores helte, og sommetider også vores værste mareridt.

Uden jeres uendelige tålmodighed og humor, når vi har stillet de samme spørgsmål om og om igen, ville vi ikke være her i dag!

Vi skylder jer en stor tak.

Og uden vores pedeller tør jeg heller ikke tænke på, hvordan skolen ville se ud efter vores gym-fester.

Vores tid her har været fyldt med uforglemmelige oplevelser: galla, gym-fester, fredagscafeer, skolens fødselsdag og studierejser. Disse minder vil vi tage med os for altid!

Vi har givet den hele armen til de eftertragtede fakkelfester, og de nuværende elever kommer i hvert fald til at savne vores tilstedeværelse. Til jer forældre, kan jeg hilse og sige, at vi her på TG, altså godt kan finde ud af at holde en god fest.

Ja, vores fakkelfester er faktisk så gode, at elever fra det blå gymnasium, ikke kan lade være med at ville være en del af dem;)

Vi lever i en tid, hvor politikere og samfundet presser os til hurtigt, at finde vores plads på arbejdsmarkedet og tilværelse i livet.

Men jeg vil gerne minde jer om, at vi ikke skal stresse over fremtiden. Jeg lover jer, at vi alle vil finde vores vej frem i livet.

Frivilligt arbejde er vigtigt, og vi må huske, at de yngre ser os som rollemodeller. Vores engagement og dedikation kan inspirere dem til også at bidrage positivt til samfundet.

Det er gennem frivilligt arbejde, vi kan gøre en forskel.

Det kan være som træner på det lokale fodboldhold eller gymnastikhold. Det kan også være frivillighed hos andre, som har det svært, og har brug for en ekstra hånd.

Derfor vil jeg også gerne benytte lejligheden til at komme med en lille opfordring. Husk, at hvis I har overskuddet og muligheden for at hjælpe andre med frivillighed, så gør det!

Jeg vil gerne takke alle jer, der har lavet frivilligt arbejde i skolens organisationer.

I har gjort vores gymnasietid mindeværdig og været med til at skabe det sammenhold, der er her på TG.

Jeg ved, at det måske for nogle forældre kan være svært at navigere i deres unge børns liv, men I skal huske, at vi sætter pris på, hvad I gør for os, selvom vi måske ikke altid viser det nok.

Men I skal minde jer selv om, at vi unge ikke lever i den samme verden, som I gjorde, da I var unge.

”Sov 9 timer om dagen, brug ikke mobilen konstant, husk at være en del af sociale arrangementer, pas din skole og lektierne, tjen penge, vær sammen med din familie, drik ikke for meget alkohol og få gode karakterer”. Vi unge knokler på mange forskellige måder, og livet som ung er ikke så nemt, som nogle går og tror. Vores hoveder er fyldt op med bedrevidende professorer og nogle forældre, der tror, de ved alt.

Vi lever i en verden, hvor snapchat er den måde vi kommunikerer med vores venner, og hvis vi ikke svarer gamle venner, mister vi langsomt relationerne.

Vi lever i den verden, hvor vi kan uddanne os som vi vil, men hvad nu, hvis vi vælger forkert?

Vi lever i en verden, hvor vi føler, at vi skal præstere på alle tænkelige måder: have venner, se godt ud, være social og få gode karakterer.

Derfor er min opfordring til jer forældre, at I skal lytte til jeres børn og støtte dem i deres valg.

Mange af disse tanker, der har fyldt i vores hoveder i vores gymnasietid, kommer nu ikke længere til at være de samme.

Nu er det i stedet tanker om, hvad vi nu skal stille op med vores tid. Og ja, mulighederne er jo tæt på uendelige. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi husker på at tage os god tid.

God tid til at mærke efter, hvad det er, VI vil.

God tid til at prioritere os selv og vores mentale sundhed

God tid til at udforske verden og prøve forskellige ting

Jeg ved, at der sidder nogen her i blandt, som har det sværere end andre.

Nogle har kæmpet med sociale udfordringer, mentale belastninger og psykiske problemer.

Det er vigtigt at anerkende, at selvom vi alle har vores unikke kampe, er vi ikke alene.

Vi har hinanden, og sammen kan vi finde styrke og støtte.

Til jer, der har følt jer ensomme, misforstået eller har kæmpet ekstra med det faglige – I er pisse seje!

I har kæmpet,

I har holdt ud

-og I har klaret det.

Jeres styrke til at kunne forsætte, selv når det føles umuligt, er inspirerende!

Vores rejse mod huen har været forskellige, og vores veje herfra vil også være forskellige.

Jeg vil gerne huske jer alle sammen på, at vi er gode nok, som vi er.

Vi skal ikke leve op til de unaturlige billeder og liv, som vi ser på de sociale medier.

Det er vigtigt at huske på, at vi alle har noget særligt at tilbyde.

Vores forskellige styrker, interesser og drømme er dét, der gør os unikke.

Vi skal ikke ændre, hvem vi er, for at leve op til andres forventninger.

Kære studenter. Vi er klar til at tage det næste skridt i vores liv, uanset hvor det måtte føre os hen.

Jeg startede med at nævne, vores første dag her på TG.

Vi trådte ind med nervøse skridt. I dag træder vi nu i stedet ud af skolen med en uddannelse, en masse læring og venskaber med i bagagen

Lad os fejre denne dag med stolthed og glæde, og i et sekund glemme forventningspresset og de sundhedsanbefalinger, der nu engang er. Nu er vi studenter, og det skal fandme fejres!

Tak og tillykke til jer alle.